

# RUNSKRIFT *light*

NUMMER 37 MAJ 2018



## Pyramidal Succé!

Kondisbröderna har kommit ut i vårsolen!



*Fikar och mår bra. Från vänster; Lena Gentzel, Björn Laséen. Högra sidan: Eva och Allan Nyberg, Göthe Karsin, P-O och Britt-Marie Kjellvard.*

Från förorterna i alla riktningar strömmade torsdagen 25 april ett 20-tal bröder med fruar in mot Citykyrkans Konditori på Adolf Fredriks Kyrkogata. Vårsolen flödade och med glada miner tog vi oss 3 tr. upp till ett nytt, utforskat konditori. Svårt frestade av bullar, bakelser, tårtpaj, fruktpaj m m slog vi oss ned för en dryg timmes trivsamt umgänge med kaffepimplande, roliga hågkomster, glada skratt och funderingar kring den kommande sommaren.



*Bröderna Dag Sundelius (blå tröja). Från v: Hans Klövstad, Annika Sundelius (rosa), Ing-Mari och Björn Lundell, Ulf Löw och Gunnar Olofsson*

Konditoriet visade sig vara en charmfull gammaldags pärla som förtjänstfullt motstått tidens tärande tand och erbjuder besökaren njutning för såväl gommen som det skönhetstörstande ögat. Vi kunde alla med lättnad se att vissa lokaler undgått rivningsraseriet och erbjuder en oas för oss stressade nutidsmänniskor.

Till sist: bakelsen "Laholmaren" rekommenderas till den sötsugne!

*Text: Hans Klövstad, foto: Leif Gentzel*

## WIRA BRUK!

Förslag på nytt äventyr för  
Kondisbröderna i höst!



Upplev Wira bruks mäktiga historia - under Sveriges stormaktstid har den uppländska idyllen varit platsen för en av landets viktigaste vapensmedjor.

På Wira bruk kan vi besöka konstsmidesbutiken och se de gamla smedjorna som fortfarande finns bevarade. Miljön är andlöst vacker – Vi kan ta en promenad och njuta av de natursköna omgivningarna, ta en paus i Tingshuset där kan du få lite mat eller en fika.

På bruket verkar tre smeder som tillverkar konstsmide vilket säljs i konstsmidesbutiken.



*Smed i arbete*



*Wira Bruk är också välkänt för mat, kaffe och goda bakverk...*

## Broder Bengt Anulf har avlidit



Bengt Anulf har dragit sig tillbaka från alla insatser och sin närvaro i vår loge 149 Jarlabanke. Bengt, som föddes den 5 september 1944, avled onsdagen den 2 maj 2018. Det finns inte många multisjuka som finner sig i sin svåra situation och utnyttjar tiden så väl som Bengt gjorde. Jag hälsade på Bengt på sjukhuset och det brukar vara logen som hälsar till honom men blev det tvärt om. Tack för att du kom och hälsade på mig ...

Sista uppgiften blev lägervärd. De tillfällen Bengt informerade och bad oss att besöka lägret kändes det som att man ville besöka lägret för Bengts skull. Den mest uppoffrande och tunga uppgiften för Bengt var som protokollsekreterare. Protokollen i all ära men kommunikation i allmänhet och omtanken om att allt skulle vara rätt låg högt i kurs. Som CM:s tekniske medhjälpare kom ljus och mörker tillsammans med musiken alltid i rätt ordning. Bengt gjorde även körschema för apparaturen som underlättade för nya Bröder på denna position.

Bengt var så lätt att samarbeta med. Ställde alltid upp i Klubbens köksarbete och hur många sånghäften till alla våra fester har inte Bengt med frenesi som gammal tryckare åstadkommit. Jag arbetade ihop med Bengt på många sätt. Min tid som klubbmästare var fylld av glädje ihop med Bengt, det fanns ingen som kunde smaksätta kastrullen för korvkokning som han. Undertecknad hade privilegiet att resa till och från vår loge tillsammans med Bengt och innan vi skiljdes åt blev många stunder av diskussioner om kvällens arbete som kanske kunde göras bättre eller att kvällen blev fin.

Tack min vän  
Göthe Karsin



## Vår Broder Lennart Klingsby har gått bort

Min ärade fadder har gått bort 91 år gammal. Han föddes den 14 februari 1927 och avled den 5 maj 2018. Lennart lärde jag känna i början av 1990-talet då han var ekonomiansvarig på något som hette ASG-T vilket stod för ASG transportörförening, en sammanslutning för de åkerier som hade körslor för ASG. Jag jobbade på dåvarande Wasa Försäkring (numera Länsförsäkringar) och vi hade många av ASG åkerierna försäkrade. Lennart arbetade efter sin pensionering mer ideellt i samband med de årliga ASG-T kongresserna.

Lennart var en mycket noggrann och ekonomisk sinnad person. Han hade under ytan en finurlig härlig humor. Lennart kom in i Odd Fellow redan våren 1966 och var således Jubelveteran. Han gjorde en stor insats för vår Loge. Lennart innehade flera ämbeten: Skattmästare (1968-1971) och Undermästare (1978-1979).

Jag kommer att sakna honom mycket!

*Hans Flodén*



## Nu har jag haft ynnesten att få vara er Övermästare i ett halvår!

Det hela började med en verklig rivstart, kan man lugnt säga!

Vår kära loges 50-årsjubileum. Men tack vare gott stöd från Bröderna och Ämbetsmännen gick det hela faktiskt över förväntan. Ett extra stort tack till vår Jubileumsgeneral Kim Lundgren som, som vanligt, gjorde ett alldeles utom-ordentligt arbete!

För övrigt har vi haft trevligt i vår loge och Klubbtskottet har sett till att vi Bröder fått god mat, fräscha viner och intressanta föredrag. TMUs uppgift att utöka vår brödraskara har tyvärr inte varit så framgångsrikt. Flera Bröder har lämnat vår brödrakrets av olika anledningar och tyvärr så har två nyligen gått bort.

Nu ser vi fram mot sommaren, baden, resorna eller bara att ta det lugnt i hängmattan med en god bok...

## Sommarmötet

Den 9 juli syns vi hemma hos vår PS Hasse Landström i Österskär. Inbjudan kommer! Det kommer bli en trevlig föreställning. Med god skaffning och intressanta lekar som kanske kasta stövel, skjuta armborst, leta vikingaskatt... Bara Hasse själv vet. Det blir i alla fall gott om överraskningar, var så säker!

*ÖM Göran Johansson*